

Erlandergården i Ransäter

Erlandergården ligger i Ransäter, Värmland och berättar om Tage Erlander som är den demokratiskt valde statsminister som suttit längst i världen som statsminister med sina 23 år. Museet berättar också om demokratins utveckling och arbetares villkor och kamp för lika rättigheter. Det visar också den skola och bostad som Tage Erlander växte upp i och om livet och fritiden i Ransäter. Museet drivs av en stiftelse.

De planerar för att skolbesöket omfattar ca 2 timmar, med en timme på museet och en timme i skolan.

De har planer på att samarbeta med hembygdsgården och då erbjuda heldagsbesök för skolor där båda museerna är med. Det finns en gångväg mellan museerna.

Detta vill de berätta om:

1. Klassförhållanden förr och nu och den demokratiska utvecklingen
2. Hur information spreds, i världen, i Karlstad och i Munkfors
3. Hur det var att gå i skolan på 20-talet och hur den påverkat den demokratiska utvecklingen

Aktiviteter och uppgifter

Före besöket:

Se kort film om demokrati

Under besöket:

- Byta namn- hur känns det att inte få bestämma själv. Vad gjorde man på ledig/fri tid. Vad gör man idag. Dramatisera vanliga situationer från förr.
- Var kom och kommer information från, hur fick och får man reda på att något händer. Diskussion.
- Blanda och smaka på Hillo- frukost på skrädmjöl och lingonsylt. Skollektion inklusive rastlek och inringning. Psalmsång.

Efter besöket:

- Ta reda på: Vilka klasskillnader finns i andra länder. Rösträtt, hur fungerar det i olika länder. Kvinnlig rösträtt, hur fungerar det i olika länder.
- Arbeta med källkritik.
- Ta reda på: Skolor i andra länder, hur ser de ut och hur fungerar de.

Rapport av Pia Åkesson, Qvarnstensgruvan i Lungås, på uppdrag av ArbetSam.
Pedagogiskt projekt Arbetslivsmuseer som klassrum 2018.